

## LAATSTE RAADS-AVOND MICHAEL RIETER DINSDAG 28-3-2022

### Vier burgemeesters!

Eigenlijk zijn het er vijf want in 1956 mijn geboortjaar hadden we vanaf 1955 t/m 1965 ook nog burgemeester Sweets, maar toen was ik pas 9. Burgemeester Geukers sinds 1966. In dat jaar werd de Traverse met veel festiviteiten geopend. O.a. met een wandelroute, eindigend met een traditionele medallie. In de serie historische films van Helmond zag ik bij toeval zo'n 30 jaar geleden in de slotscene tot mijn grote schrik mijn hoofd ineens in beeld! In het laatste jaar van burgemeester Geukers heb ik in 1985 serieus overwogen een lokale politieke partij op te richten: "Behoud oud Helmond!" Ik was namelijk sinds 1981, de archeologische opgraving van 't Oude Huys, nadrukkelijk bij de Helmondse cultuur-historie betrokken. En maakte in 1985 o.a. de sloop van de monumentale arbeidershuisjes in het Ketsegangse mee. Overigens heb ik vele jaren later, ergens rond 2009, als gilde-broeder van Schutsgilde St.Catharina Helmond, de traditionele vis-avond van april meegemaakt. En kwam toevallig te zitten naast oud-burgemeester Geukers. En ik dacht oh jee, hoe kom ik de avond door naast die oudere man, van inmiddels rond de 90. Ik stelde mij voor als Michael Rieter, en hij zei meteen, ja dat weet ik! En ik heb een van de leukste avonden van mijn leven meegemaakt. Hij hield alles bij en we hebben de hele avond heel gezellig gepraat.

4 jaar na 1985 op 2 mei 1989, burgemeester van Elk was inmiddels sinds 1986 burgemeester, viel het tweede kabinet Lubbers van CDA-VVD-huize. Ik vond het tijd dat er weer een sociaal democratische partij of zo in het kabinet moest komen en werd die dag lid van de PvdA. Heb in 1990 nog op de kandidatenlijst gestaan, op de 20<sup>ste</sup> plek of zo. Maar in 1993 had ik het wel gehad. Ik heb toen de lokale partij Helmondse Belangen bedacht en mee opgericht. Pas in 1998 stond ik daar op de lijst en wel als lijsttrekker. Dat was meteen de laatste raadsperiode van burgemeester van Elk. Lijsttrekker was ik ook in 2002, waarbij wij een historische zege behaalde van 5 zetels! In juni van dat jaar werd op grootse wijze in tenten in de Kasteeltuin het afscheid van van burgemeester van Elk gevierd. Een

half jaar na die verkiezingen heb ik om persoonlijke redenen toen mijn raadszetel opgezegd, maar kwam in april 2005 weer terug in de fractie, omdat ik als lijsttrekker eerste opvolger was. Van korte duur want vanaf mei was ik ineens dakloos en heb ik mede Helder Helmond opgericht, de naam bedacht en ben in 2006, 2010, de periode van burgemeester Jacobs t/m 2012, want in dat jaar kreeg Helmond haar eerste vrouwelijke burgemeester mevrouw Blanksma!, lijsttrekker. En ook in 2014 en 2018 ook. 2017 was overigens een heel bijzonder jaar voor mij want op 26 april werd ik verrast bij de lintjesregen met een koninklijke onderscheiding, opgespeld door burgemeester Blanksma! En daar ben ik nog steeds heel erg trots op! Want dat lintje kreeg ik met name voor mijn meer dan 35 jaar lange inzet voor de Helmondse cultuur-historie. Vorig jaar in 2021 ben ik om mij moverende redenen op 2 juni uit Helder Helmond gestapt. Met slechts de bedoeling om tot 16 maart 2022, de laatste gemeenteraads-verkiezingen, mijn laatste periode vol te maken. Met het enthousiasme om mij heen, ik noem geen namen maar het was René van de Westerlo, werd in één maand de partij 'Mì Hellemonders' uit de Helmondse grond gestampt. Ik had het niet verwacht maar wel gehoopt, maar als nieuw politiek merk, behaalden wij onder bezielende leiding van Herbie Guldenaar, toch die ene zetel waardoor Helmond de komende vier jaar nog niet van ons af is. Het gaat jullie goed! Ik dank iedereen met wie ik de afgelopen ruim 21 jaar heb samengewerkt, ambtenaren, burgemeesters, wethouders, mijn collega raadsleden, en iedereen die ik nu vergeet maar natuurlijk vooral mì al die Hellemondse inwoners! Hawdoe !